



België

Weekendje Ieper

Ieper is een stad met een zeer rijk en divers verleden. Tijdens de middeleeuwen was Ieper een bloeiende handelsstad maar tijdens de Eerste Wereldoorlog werd deze charmante stad bijna volledig vernield.

De oorlog begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 1918. Door de uitvindingen in de 19e eeuw was het oorlogvoeren sterk veranderd. De schouder aan schouder en man tegen man gevechten waren door de komst van de snellere en krachtigere wapens niet meer effectief. Om zich te beschermen werden aan weerszijde van de vuurlinie stellingen opgeworpen en duizenden kilometers loopgraven gegraven waarin men zich verschanst en vanwaar men de vijand met de nieuwe wapens bestookte. Zo ontstond een ruim vier jaar durende, zeer heftige, strijd die naar schatting aan 10 miljoen mensen het leven heeft gekost.

De Belgische stad Ieper lag in die tijd midden in het strijdgewoel. Het werd aan drie zijden omringd door Duitse troepen. Ondanks vier enorme veldslagen, waarbij ruim 500.000 doden vielen, hielden de Britse verdedigers stand. De stad was na de vierde veldslag echter geheel verwoest. Ondanks plannen de puinhopen als macaber gedenkteken te laten liggen werd de stad mede door Duits geld (Wiedergutmachung) echter weer in vooroorlogse staat teruggebracht. De geschiedenis heeft een plaats gekregen in de stad. Het Flanders Fields Museum, de dagelijkse herdenking 'Last Post' bij de Menenpoort en de meer dan 170 begraafplaatsen rondom de stad zijn blijvende herinneringen. Maar de stad heeft de bezoeker ook daarnaast veel te bieden. Het is een bruisende provinciestad met veel horeca, bezienswaardigheden, wandelroutes en volop winkelmogelijkheden.

Programma:

1e dag: Heenreis

Na een vroeg vertrek rijden we, met onderbreking voor een kopje koffie, rechtstreeks naar Ieper, waar we omstreeks het middaguur zullen arriveren. Na aankomst krijgt u eerst tijd om de lunch te gebruiken. Aansluitend bezoeken we het interactieve Flanders Fields Museum, waar de verschrikkingen van Wereldoorlog I op aangrijpende wijze in beeld worden gebracht. De rest van de middag en avond bent u vrij om zelf op verkenning uit te gaan. U kunt een wandeling maken, gezellig winkelen of een terrasje of bruin cafeetje in het centrum van Ieper opzoeken.

2e dag: Flanders Fields Route & Last Post

Na het ontbijt maken we o.l.v. een deskundige gids de zogenaamde 'Flanders Fields Route'. Deze ca. 80 km lange route is dé manier om in een dag kennis te maken met een aantal belangrijke sites uit Wereldoorlog I. In de loop van de middag zijn we terug in Ieper waar u de tijd naar eigen goeddunken kunt invullen. Na het diner gaan we naar de Menenpoort waar we om 20.00 uur de indrukwekkende herdenking 'Last Post' bijwonen. De rest van avond bent u vrij.

3e dag: Gent

Na het ontbijt verlaten we Ieper. We rijden rechtstreeks naar Gent, een sfeervolle, typisch Vlaamse stad met een rijke geschiedenis. U kunt na aankomst tot ca. 15.00 uur op uw gemak rondkijken. De meest bezochte bezienswaardigheden zijn de St. Baafskathedraal, de Lakenhal en het Belfort. We sluiten deze reis gezamenlijk af met een heerlijk afscheidsdiner.

Inbegrepen

- verzorging op basis van halfpension (uitgebreid ontbijtbuffet en een prima 3-gangendiner)
- entree Flanders Fields Museum
- Flanders Fieldsroute o.l.v. gids
- afscheidsdiner
- parkeer en toelasten

Toeslag

Eenpersoonskamer € 60,-

Hotel

Bij deze reis logeren we in het ***** Best Westernhotel Flanders Lodge** gelegen aan de rand van Ieper op ca. 1500 meter vanaf de Menenpoort en 2 km vanaf de Grote Markt. Alle kamers zijn voorzien van douche, wc, telefoon en televisie. Het hotel heeft een lift, een uitstekend restaurant en een gezellige bar waar u 's avonds kunt genieten van een Belgisch biertje.



Best Westernhotel Flanders



Moelijkheidsgraad reis



gemiddeld

Vertrekdata | Ieper

Vrijdag 18 april 2025

Vrijdag 15 augustus 2025

3 dagen € 365,-

3 dagen € 365,-